

Από τα παιδιά του Α1 του Δημόσιου Νηπιαγωγείου
Τραχωνίου



Το Πάρτι της Μάγισσας

Μάιος 2021



Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν μια μάγισσα που
της άρεσε να πετάει με
την σκούπα της μέσα
στα πυκνά σύννεφα.
Στο χέρι της κρατούσε
πάντα το μαγικό της
ραβδί!

Πετούσε στον ουρανό
και πήγαινε γεμάτη
χαρά στο σπίτι της
γιατί σκέφτηκε να κάνει
ένα πάρτι στην αυλή
της για τους φίλους
της.

Έτσι, στόλισε το σπίτι
και την αυλή με
κορδέλες, σημαιούλες
και μεγάλες σημαίες με
κορώνες.

Έβαλε και μερικά
αστεράκια και αφού
ήταν μάγισσα μπόρεσε
και στόλισε τον ουρανό
με συννεφάκια σε σχήμα
καρδιάς!

Επίσης, έβαλε και
μερικά αστεράκια στον
κήπο της.





Όταν όλα ήταν έτοιμα και ενώ η μάγισσα πετούσε ψηλά για να ελέγξει την διακόσμηση του σπιτιού της, σκέφτηκε να καλέσει στο πάρτι και τον φίλο της τον ιππότη με το μαγικό άλογο που μπορούσε να τρέξει πάνω στο ουράνιο τόξο!

Στο διπλανό
βασίλειο υπήρχε
ένας πρίγκιπας ο
οποίος ήταν πάντα
πολύ λυπημένος
γιατί η πριγκίπισσα
που αγαπούσε δεν
τον ήθελε για άντρα
της!

Η καλή μάγισσα, που
ήξερε το πρόβλημα
του πρίγκιπα,
σκέφτηκε να τον
καλέσει στο πάρτι
της γιατί ήταν φίλοι.





Επειδή όμως είχε πολλές δουλειές με τις ετοιμασίες για το πάρτι και δεν προλάβαινε να πάει η ίδια, σκέφτηκε να στείλει την ξαδέρφη της την μικρή μάγισσα που ήταν και η βοηθός της!

Φώναξε λοιπόν την μικρή μάγισσα και της είπε:

« Πήγαινε μέσα από το μαγεμένο δάσος με τις πολλές κερασούλες για να φτάσεις πιο γρήγορα στο κάστρο του λυπημένου πρίγκιπα και... πρόσεχε πολύ από τα φίδια».

Η μαγισσούλα λοιπόν, καθώς πήγαινε να καλέσει τον λυπημένο πρίγκιπα πέρασε μέσα από το μαγεμένο δάσος. Τότε είδε πάνω στα κλαδιά μιας όμορφης κερασούλας να είναι μπερδεμένο ένα πανέμορφο πολύχρωμο σκουφί με μακριά ουρά και φούντα. Σκέφτηκε τότε ότι μάλλον θα το έχει αφήσει εκεί κάποιο καλό ξωτικό του δάσους, γιατί αυτά φοράνε τέτοιους σκούφους, για να το πάρει όποιος το χρειάζεται! Και είπε στον εαυτό της: δεν το παίρνω να το πάω δώρο στον λυπημένο πρίγκιπα; Καταπληκτική ιδέα σκέφτηκε!

Τότε, κούνησε το μαγικό της ραβδί, αφού ήταν μαγισσούλα, και μπροστά της εμφανίστηκε ένα πανέμορφο χρωματιστό κουτί με πολύχρωμες κορδέλες. Έβαλε μέσα το σκουφί και ξεκίνησε και πάλι για το παλάτι του λυπημένου πρίγκιπα!





Εντωμεταξύ, στο σπίτι της μάγισσας οι ετοιμασίες συνεχίζονταν. Και τότε μια άλλη φοβερή ιδέα πέρασε από το μυαλό της!

Σκέφτηκε λοιπόν να καλέσει και την φίλη της την πριγκίπισσα από το βασίλειο με τα πολλά βιβλία. Σε αυτό το βασίλειο κάθε σπίτι, ακόμη και στο παλάτι, υπήρχε και από μία βιβλιοθήκη με λογής λογής βιβλία και παραμύθια.

Σε όλους τους κατοίκους αυτού του βασιλείου άρεσει πολύ το διάβασμα. Γι' αυτό ήταν όλοι πολύ μορφωμένοι, σοφοί και καλόκαρδοι!

Και στην πριγκίπισσα όμως άρεσε πολύ το διάβασμα και γι' αυτό φορούσε στα μάτια της γυαλιά, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι κάτοικοι του βασιλείου!

Το όνομα αυτής της
πριγκίπισσας ήταν
Γλυκομαλλούσα.

Και ξέρετε κάτι; Ήταν η
πριγκίπισσα που αγαπούσε
ο λυπημένος πρίγκιπας!

Αφού όλα ήταν έτοιμα και
είχαν ενημερωθεί όλοι οι
καλεσμένοι, δεν έμενε παρά
να έρθει η ώρα για να
ξεκινήσει το πάρτι.

Το πάρτι ξεκίνησε την άλλη
ημέρα το απόγευμα και όλοι
οι καλεσμένοι ήταν εκεί.
Ακόμη και ο λυπημένος
πρίγκιπας και η πριγκίπισσα
Γλυκομαλλούσα!

Όλα ήταν τέλεια και όλοι
περνούσαν υπέροχα!





Είχε μουσική, χορό,
μπαλόνια, δωράκια,
πίστα για σκέιτμπορντ,
μάσκες, κέικ, χυμούς,
ντόνατς, κόκα κόλα,
πίτσες και ένα φορτηγό
με μπαταρίες που
μπορούσες να ανέβεις
και να σε πάει βόλτα με
ασφάλεια στο μαγεμένο
δάσος.

Περισσότερο να σας πω
βέβαια ότι όποιος
χόρευε καλύτερα
κέρδιζε μια βόλτα με το
μαγικό άλογο του
ιππότη που όπως θα
θυμάστε, μπορούσε να
τρέξει πάνω στο
ουράνιο τόξο!

Όλοι οι καλεσμένοι περνούσαν
καταπληκτικά, φανταστικά και
υπέροχα!

Το πιο σημαντικό από όλα όμως ήταν
ότι η πριγκίπισσα Γλυκομαλλούσα και ο
λυπημένος πρίγκιπας, αφού χόρεψαν
μαζί αρκετούς χορούς, γνωρίστηκαν
καλύτερα και η πριγκίπισσα κατάλαβε
πόσο πολύ την αγαπούσε ο λυπημένος
πρίγκιπας.

Σιγά σιγά τον αγάπησε κι αυτή και του
υποσχέθηκε ότι θα τον παντρευτεί.

Έτσι ο πρίγκιπας έπαψε να είναι
λυπημένος και έγινε ο πιο χαρούμενος
πρίγκιπας του κόσμου! Και όλα αυτά
χάρη στην καλή μάγισσα και την
υπέροχη ιδέα της.

Και από τότε...

**ζήσανε αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα!**



Οι δημιουργοί του παραμυθιού

Στεφανίδης Ζαχαρίας

Σωφρονίου Γεώργιος

Huseyin Dimitris Marinos

Τσορβάς Βασίλης Χρίστος

Παπανικολάου Μιχάλης

Γιακουμή Μιχάλης

Χαραλάμπους Αντώνης

Συμεού Κωνσταντίνος

Al Kheiotey Naof

Παναγή Αντρέας

Κωνσταντίνου Στυλιανός

Σωφρονίου Κυριάκος

Σιδερά Γιώργος

Μιχαήλ Αντρέας Χρίστος

Αλνουαΐμι Γιαμάν

Βραχίμη Σεμέλη

Κουμπάρου Πανάγια

Γαλάτη Μαίρη

Σιδερά Κυριακή

Κωνσταντίνου Μόνικα

Ali Kadi

Λάμπρου Ευαγγελία

Σίνγκ Χριστιάνα

Νηπιαγωγός
Βελεγράκης Χάρης