

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Φτιάχνουμε το δικό μας κήπο!



Αν έχουμε ένα μικρό χώρο στην αυλή μας μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κήπο. Μπορούμε να οργανώσουμε δραστηριότητες στις οποίες να πάρουν μέρος όλα τα μέλη της οικογένειάς μας!

Διακοσμούμε τις γλαστρούλες μας και φυτεύουμε σπόρους!



Βάφουμε μικρά γλαστράκια και στη συνέχεια φυτεύουμε σ' αυτά σπόρους τους οποίους φροντίζουμε, ώστε να μεγαλώσουν.

Ζωγραφίζουμε το φανταστικό μας δέντρο με αφορμή ένα τραγούδι!

Ακούμε το τραγούδι «**το δέντρο**» από το cd **Η επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου** <https://www.youtube.com/watch?v=0IKCSxKcDao>

και με αφορμή την ανθοφορία τώρα την Άνοιξη, ζωγραφίζουμε ένα φανταστικό δέντρο, που αντί για τα λουλούδια που ανθίζουν στα υπόλοιπα δέντρα αυτό είναι διαφορετικό και του συμβαίνουν όλα τα απίστευτα που ακούμε στο τραγούδι. Μπορούμε να το ζωγραφίσουμε σε χαρτί του μέτρου και να το κάνουμε πολύ μεγάλο. Στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά και να εξάψουμε τη φαντασία τους, ώστε να ζωγραφίσουν ή να κολλήσουν και άλλα φανταστικά και περίεργα πράγματα στο δέντρο μας.

Δημιουργούμε τυπώματα σε σχήμα λουλουδιών!



Χρησιμοποιούμε κομμάτια από σφουγγάρια, φελλούς, ακόμη και φρούτα ή λαχανικά (πατάτες, μήλα κλπ) για να κάνουμε τυπώματα λουλουδιών και φυτών. Μπορούμε να συνθέσουμε μια πολλή όμορφη ανοιξιάτικη εικόνα.

Δημιουργούμε ψηφιδωτά με σπόρους και όσπρια!



Χρησιμοποιούμε όσπρια και σπόρους, ώστε να φτιάξουμε τα δικά μας ψηφιδωτά.

Φτιάχνουμε λουλούδια από χάρτινα πιάτα!



Χρησιμοποιούμε χάρτινα πιάτα για να κατασκευάσουμε λουλούδια από χαρτί. Κόβουμε το χάρτινο πιάτο σε σχήμα λουλουδιού, όπως δείχνει η εικόνα σε δυο μεγέθη και στη συνέχεια τα «γυρίζουμε» με ένα πινέλο τα βάζουμε με νερομπογές. (Η ιδέα είναι από το www.auntpeaches.com)

Γινόμαστε σπορο...συλλέκτες!



Φτιάχνουμε τη δική μας συλλογή με σπόρους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πριν είτε αφότου φυτέψουμε αυτούς τους σπόρους στα γλαστράκια μας.

Κατασκευάζουμε λουλούδια!



Χρησιμοποιούμε χαρτάκια από αυτά που βάζουμε μέσα τα cupcakes. Τα βάφουμε και τα στολίζουμε μέχρι να γίνουν λουλούδια!

Παίζουμε με τα χρώματα της Άνοιξης

Καλύπτουμε ένα τοίχο στο σπίτι μας με χαρτί του μέτρου. Συζητάμε με τα παιδιά για τα χρώματα της Άνοιξης. Με τι χρώματα γεμίζει η φύση την Άνοιξη; Είναι έντονα ή απαλά; Ανοιχτά ή σκούρα; Αφού καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας δίνουμε στα παιδιά πινέλα και χρώματα και τους ζητάμε να μας ζωγραφίσουν την άνοιξη μέσα από χρώματα. Καλό είναι να βάλουμε στα παιδιά σακούλες πλαστικές σαν ποδιές για να μην λερωθούν και να τα αφήσουμε να δημιουργήσουν!

Δημιουργούμε το δικό μας ανοιξιάτικο χορό!

Με ένα μουσικό κομμάτι που μας αρέσει να ακούμε στο σπίτι δημιουργούμε το δικό μας χορό και τον ονομάζουμε «Ο χορός της Άνοιξης». Τι ξεχωριστό θα έχει αυτός ο χορός; Πως θα φαίνεται ότι είναι της Άνοιξης και όχι κάποιας άλλης εποχής; Αυτοσχεδιάζουμε, συμφωνούμε στις τελικές κινήσεις και χορεύουμε, χορεύουμε, χορεύουμε! Προσπαθούμε να μάθουμε τον χορό μας και σε άλλους.